

Ungdomskursus på Schloss Gimborn



AF politibetjentene Mads Sumborg og Tarik Uhrenholt, IPA i København.

Fra den 12. - 17. maj deltog vi sammen med yderligere fem kollegaer fra Københavns Politi og tre kollegaer fra Fyns Politi i et ungdomskursus på IPAs kursussejendom, Schloss Gimborn i Tyskland. Kursets tema var "Legal and Illegal drugs", og vi var på forhånd informeret om, at der ville komme deltagere fra en række lande så forskellige som fra Tyskland over England til Sri Lanka.

Kursussejendommen ligger i nærheden af Köln og er et gammelt slot, der fortsat ejes og bebos af en greve. Slottet ligger idyllisk placeret ude midt i ingenting, i et kuperet terræn imellem træer og små søer. Det kan godt være grænseoverskridende for nogen pludselig at befinde sig et sted i verden, hvor der ikke er mobilsignal og gratis internet alle steder, så nogle valgte at tilkøbe sig stedets tvivlsomme internet, mens andre tog udfordringen op, og forblev "offline" hele ugen. Søndag den 12. drog vi af sted fra København i to biler. En tur, som grundet en del trafik i Tyskland kom til at tage ca. 11 timer. Vi ankom til slottet efter midnat, og der var på dette tidspunkt ikke mange mennesker at finde på slotsområdet. Dog havde to kollegaer fra Luxembourg også valgt at tage turen om søndagen, og de sluttede sig til os i slotsbaren til en Weissbier.

DELTAGERE FRA MANGE LANDE

Mandag formiddag ankom de fleste af kursisterne, og vi startede dagen med at lære hinanden lidt at kende. Der var kollegaer fra Sverige, England, Irland, Tyskland, Estland, Luxembourg, Sri Lanka og Sydafrika. Alle fik mulighed for at fortælle lidt om sig selv og om, hvordan politiet i deres hjemland arbejder. Om eftermiddagen var der foredrag ved Erster Polizeihauptkommissar Wulf Klinge, som fortalte om misbrug af forskellige stoffer og hans arbejde inden for emnet.



Om aftenen tog vi danskere en tur til Köln for at shoppe lidt. Der blev købt tøj i massevis, og nogen af os fik også tid til en hurtig karrywurst med det hele. Aftenen sluttede med terningspil og weissbier i slotsbaren.

Tirsdag formiddag stod på gruppearbejde. Vi blev delt op i grupper for at tale om vores professionelle erfaringer med stoffer, og om hvad der i de respektive lande bliver gjort i kampen imod dem. Derefter blev resultatet fremlagt for de andre grupper.

Efter frokostpausen var det Tom Chishom, Inspector fra West Midlands Police's tur til at holde foredrag. Han delte ud af sine egne personlige erfaringer som efterforsker ved at gå i dybden med en større narkosag og de efterforskningskridt, som blev taget fra start til slut. Toms foredrag var vældigt interessant, og han fortalte bl.a. om engelsk politis meget proaktive efterforskning af narkokriminalitet. De benytter sig eksempelvis af helikoptere med termisk udstyr til at opspore det vi i Danmark kender som "Skunk-Laboratorier". I hans region opsporer de på ugentlig basis omkring 30 dyrkningssteder, hvoraf ca. 10% er af større omfang.

EN MISBRUGER FORTÆLLER...

Onsdag startede vi dagen med foredrag af Andreas, der er tidligere narkoman. Andreas fortalte sin historie om, hvordan han i sin ungdom var i plejefamilie og på børnehjem, inden han efter inspiration fra de amerikanske soldater i landet, begyndte at ryge hash og tage LSD. LSD'en stoppede han ret hurtigt med efter et bad trip, og begyndte herefter på Heroin i stedet. Han fortalte videre om, hvordan han igenem de næste mere end 20 år, sammen med sin kone, der ligeledes var heroinmisbruger, var ude på en deroute af vold, stoffer og misbrug. Efter flere mislykkede forsøg på at stoppe som misbruger lykkedes det ham endelig med hjælp fra frivillige fra kirken. Hans kone fik ligeledes smidt vanen, og de er nu begge aktive kristne, der hjælper narkomaner i deres by.

I forhold til vores arbejde med narkomaner, forklarede Andreas, at der ikke rigtigt var nogen, der kunne have gjort noget undervejs, der kunne have forhindret eller stoppet hans misbrug. Det stoppede først efter en beslutning, der kom indefra ham selv.

Hans råd til politifolk i relation til narkomaner var derfor blot at huske at behandle dem som mennesker.

Efter foredraget var der fælles tur til Köln, hvor vi besøgte et herberg for narkomaner og misbrugere, meget i stil med underskønne steder som Mændenes Hjem. De havde dog ret strikse regler for narkomanerne, hvilket lod til at fungere ret godt på stedet.

Efter besøget på herberget fik vi fri, så der var lejlighed til at besøge byens enorme katedral, shoppe, og drikke lidt vin eller en øl. Aftenen sluttede naturligvis i slotsbaren med musik og sædvanlig hygge.

VELLYKKET INDSATS!

Torsdag startede med et ret langt foredrag Franz H. Wimmer fra Tysk Politi om nogle af de problemer, som de havde i relation til misbrugere i hans kreds. Her havde de bl.a. problemer med blandingsmisbrug, hvor narkomanerne hoppede rundt til adskillige læger og fik udskrevet metadon og andre stoffer, som de dels solgte og i øvrigt misbrugte. De havde haft en målrettet indsats med fokus imod lægerne, og det lykkedes i højere grad at få dem til at overholde reglerne omkring udstedelse af recepter.

Efter frokost, var der et ganske underholdende foredrag af Yvonne Taylor fra Engelsk Politi, som fortalte om tegn og symptomer, og om hvordan de benytter dette i forhold til stofmisbrugere i trafikken. Foredraget lignede meget den undervisning, som danske politielever bliver oplært i på Politiskolen, om end lidt mere omfattende.

Traditionen tro var der naturligvis afskedsfest om aftenen – en fest der blev gjort ekstra festligt af "Das Boot".

Booten er en 2 liters støvle, der fyldes med øl og derefter går på omgang. Personen før den der tømmer støvlen, skal betale for en refill, så der går meget hurtigt både taktik og sport i, hvor meget man skal drikke eller ikke drikke. Underholdende var det i hvert fald.

Fredag var sidste dag, og torsdagens fest taget i betragtning var der ikke meget energi at spore hos deltagerne. Der var af samme årsag ikke planlagt lange foredrag, men derimod noget gruppearbejde, med fremførelse af små rollespil omkring forskellige narkorelaterede emner. Efter fem veloverståede dage, gik turen igen retur mod Danmark.

Tyskerne er ellers kendt for effektivitet, men alligevel formåede de at skabe kø adskillige steder på motorvejen ligeså snart den danske konvoj skulle igennem. Vi nåede dog hjem efter kun 11 timer - trætte og tilfredse efter en lærerig og spændende tur.