



IPA ungdomstur til Esbjerg

BBB-dag

betyder Badeland, Burgere
og Biograf

PÅ vegne af turlederne af Niels Green Tejmers, Næstved

Jeg rejste med toget til Esbjerg, og allerede i toget var stemningen i top. Nogle af børnene havde været med på turen tidligere og øste ud af erfaringen til de nye. Kåre, turens ældste deltager, påtog sig rollen som "Transport Lima" og styrede de rejsende godt frem til Esbjerg.

Vi landede ved IPA huset i Hjerting kl. 17 og fik hilst på de andre børn og de frivillige voksne.

Nogle børn kendte hinanden fra andre ture og gensynsglæden var stor. Børnene var opdelt i 4 grupper: - De ældste piger, de ældste drenge, de yngste piger og de yngste drenge, og de fandt hurtigt en ledig seng i de anviste lokaler,

Mandag morgen startede vi med morgenmad troligt efterfulgt af flaghejsning med morgensang.

Her fik børnene to opgaver. For det første at kunne synge hele "I

østen stiger solen op," og for det andet at kunne berette om Dannebrog's oprindelse. Resten af dagen var afsat til at lære hinanden at kende og undersøge omgivelserne omkring stedet.

IPA-huset er stort og rummeligt, så børnene fandt hurtigt på mange forskellige aktiviteter.

Huset ligger i nogle skønne omgivelser. Vi var nogen der gik på stranden og fangede krabber. Vesterhavet viste sig fra sin roligste side og med ebbe. Det gav ca. 30 m ekstra strand i bredden og gode muligheder til undersøgelse af havbunden.

Efterfølgende gik vi på opdagelse i de bunkere, der lå på stranden. Enkelte besteg skråningerne på stranden og besluttede, at sjoveste måde at komme ned igen var at rutsje. Så hvis nogle fik bukser med gul bagdel med hjem var det derfra.

I løbet af et par timer var vandet steget med over en meter og børnene fik kølet kroppene blandt en masse krabber.



Klitterne er altid en udfordring!

Tyske bunkers på stranden



Badebroen er populær!



Kåring til "Årets hvad var det nu det var?"

En samtale mellem tre piger udspandt sig således: "Mit hår har altså ikke godt af saltvand". "Så siger vi bare, at det er ferskvand" - "Ferskvand? Det er altså danskvand". Ellers fornøjede børnene sig med fodbold, badminton og bål. Aftenen blev sluttet af med gåtur og en is med udsigt til den flotteste solnedgang.

Tirsdag er kendt som BBB dag. Først i det store "Badeland" i Esbjerg, så lavede vores mester kok, Per, "Burgere" til hele banden og til sidst var der "Biograf" i IPA huset.

Tidligere har det foregået på en burgerrestaurant og i biografen i Esbjerg, men det er en voldsom stor udgift, hvorfor vi afholdt det i IPA-huset. Til gengæld var der rigeligt med store burgere, og der blev indkøbt 10 kg slik og diverse chips og popcorn, så alle var glade for den ændring. – Dog på nær skribenten, der sloges lidt med leje og streaming af en film.

Onsdag var det shoppedag i Esbjerg. Vi voksne lavede en base på torvet, og her kom børnene rendende med alle deres finurlige indkøb. Der blev købt alt fra mentholcigaretter (plastik) til hårfarve. Andre brugte midlerne til at købe Marabou chokolade eller en kæmpe kasse Snøfler. Resten af dagen løb der adskillige børn rundt med lyserødt hår – flest drenge. Om eftermiddagen blev der mulighed for en dukkert i bølgerne eller lidt afslapning. Aftensmaden tryllede Per frem i form af ni bradepander pizza – lækkert, der var noget for alle smagsløgene.

Torsdag var det tid til Legoland. Det kostede tre timers rejse med offentlig transport hver vej.

I Legoland lavede vi igen en base, hvor der altid var mindst en voksen - og så forsvandt ungerne ellers i alle retninger. Efter at have stået i kø først i 25 min. og så i 30 min. hvorefter begge rutsjebaner lukkede ned for næsen af mig pga. tekniske problemer, valgte jeg at holde basen.

Efter nogle timer fik vi samlet alle børnene igen og kunne konstatere, at en hel del havde vundet en stor lyserød eller hvid enhjørning. Kokken holdt fri, og vi spiste på Sunset Boulevard eller McDonalds i Esbjerg på vejen hjem. Der var nu ikke meget aktivitet i bussen på hjemvejen.

Fredag var børnene ved at være godt fyldt op med indtryk, og der blev sluppet af. Børnene fandt sammen i små grupper omkring forskellige aktiviteter. Jeg nåede en tur i bølgerne på trods af frisk vind, overskyet vejr og at Johni lige var blevet nevet i inderlåret af en krabbe.

Om aftenen var der fest. Festudvalget, bestående af de 12 årige og enkelte 11 årige, havde været i gang i flere dage. De havde hos kokken bestilt lakseruller samt ris og boller i karry – og han fremtryllede igen et lækkert måltid.

Spisesalen havde de pyntet meget flot, og så var der nomineringer til os alle, som efter tur blev kåret til "Årets xxxx" - til stor underholdning for både små og store. Efterfølgende blev der spillet "beerbong" – med sodavand, bordtennis og danset løs i diskolyset.

Lørdag stod den på oprydning, og børnene var dejligt effektive. De havde fået besked på, at rydde op på værelserne dagen før, så der var overraskende få effekter uden ejermand.

Der blev taget stor afsked og udvekslet telefonnumre med de nyfundne venner. Da vi togrejsende gik fra huset begyndte de første forældre at ankomme. Min egen datter stod med et stort smil og tårer i øjnene på perronen og vinkede farvel til de andre da toget havde sat os af.

En stor tak til de andre frivillige voksne, især Johni for forarbejdet. Det er et stort arbejde, men også en god oplevelse. Og stor tak til folkene bag IPA huset i Hjerting for hjælp og samarbejde i forbindelse med leje af huset.

Sidst men absolut ikke mindst tak for lån er jeres skønne børn. De var rigtig søde og hjælpsomme overfor hinanden, som en stor IPA familie.