



IPA ungdomstur 2018 med Skonnerten FYLLA

# Sol, sommer, varme og sejlerliv i det sydfynske øhav

TEKST og FOTO Hanne Østergaard

## MANDAG / DAG 1

Årets tur med skonnerten FYLLA udgik i år, som noget nyt, fra Fredericia. Vi mødtes alle, børn med forældre og turledere, på havnen i Fredericia på en varm og solbeskinnet mandag i sommerferien. Efter en varm velkomst fra besætningen på skibet fik vi forevist diverse sikkerhedsinstrukser og vores køje for de næste 5 dages sejlads. De fremmødte forældre fik en kort rundvisning ombord på skibet og sagde herefter farvel til børnene. Turen gik fra Fredericia til Årøsund, hvor vi skulle ligge natten over. Vi fik sat sejl på turen, men der var næsten ingen vind. Vi fik set marsvin i vandet og børnene blev introduceret for den første bakstørn (rengøring). Dagen bød på chokoladecake til eftermiddagskaffe og lasagne til aftensmad. Vi sluttede dagen af med aftenbadning på den lokale strand.

## TIRSDAG / DAG 2

Turen gik til Als ned gennem Allsund i det smukkeste og meget meget varme vindstille vejr. Der blev ikke sat sejl, men Danmarks største brusere blev fremstillet på FYLLA og så var der nedkøling på dækket. Bruseren var en stor murerbalje, hvor der var boret huller i. Hertil blev skibets brandslange tilsluttet og under stort tryk flød mængder af saltvand ud gennem de borede huller til stor fornøjelse for de overophedede unge mennesker. Der blev også mulighed for at klatre op i tovværket på skibet, hvilket flere benyttede muligheden for. Ved ankomst til



Sønderborg skulle vi lige smage dagens kage, der var bagt ombord... brunsviger... herefter var der landlov. I løbet af eftermiddagen var der opvisning i ringridning foran Sønderborg Slot, hvor vi lå til kaj. Til aftenmaden blev der serveret hamburgerryg med kartofler og stuede grøntsager. Efter baktørn gik vi til et ishús på havnen, hvor IPA gav is. Da isen var spist, gik vi til den lokale badestrand, hvor der blev sluttet af med en aften badetur. Humøret var højt og der var rigtig god stemning ombord.

#### ONSDAG / DAG 3

Morgenen startede med lidt indkøb og afhentning af gas. Vi fik delt IPA T-shirts ud og tog et gruppefoto af alle deltagere. Dagens sejlads forgik i lidt mere vind end dagen før. Bredfoggen blev hejst og vi satte kursen mod Marstal. Undervejs blev der hygget i banjen med kortspil. Vinden gav lidt bølger, hvilket medførte, at flere af de unge mennesker måtte på dæk og trække lidt frisk luft. Dagens kage var drømmekage og aftenmaden var mørbradgryde med ris og bønsesalat. Efter aftenens baktørn var der landlov og den lokale Super Brugs fik besøg af vores unge mennesker, som foretog store indkøb af chips og slik.

#### TORS DAG / DAG 4

Vi sejlede fra Marstal i det flotteste solskinsvejr og fik sat næsten alle sejl på vej til Faaborg. Vores skipper Mark, slukkede for motoren og vi nød stilheden og den skønne sejlads. Vi fik koldskål og kammerjunker til eftermiddagskaffe. Vores aftenmad skulle have været burger og pølser på grill, men pga. det landsdækkende afbrændingsforbud, blev vi nød til at stege begge dele på panden, vi spiste dog på kajen ved skibet.

Efter aftenmaden var der aften badning i havnebadet og IPA gav is. Endnu en dejlig dag på havet og rigtig god stemning ombord trods pligter med rengøring og madlavning.

#### FREDAG / DAG 5

En rolig sejlads fra Faaborg og hertil. Formiddagen gik med grundig rengøring og oprydning. Nogle af de unge mennesker var i masten og andre brugte tiden på, at få skrevet autografer på deres IPA T-shirts. Fra alle os turledere vil vi sige tak for lån af jeres skønne børn. Der var rigtig god stemning ombord og vi nød det. Vejret var fantastisk og det gav turen et ekstra plus. Vi håber på at se jeres børn igen næste år på FYLLA. Skonnerten er booket til uge 29 næste år. Tak for i år. Thomas L, Thomas O, Mette, Brian og Hanne.

