



Ungdomstur Tjekkiet 2018

Af Michael Voldstedlund, turleder og medlem af IPA Sønderborg

I dagene fra søndag den 1. juli 2018 og til lørdag den 7. juli 2018 havde i alt 22 unge i alderen fra 15 – 17 år valgt at bruge en uge af deres sommerferie sammen med os 5 voksne, der som turledere var med på turen til Tjekkiet.

Der var tale om årets sommerferietilbud fra IPA til medlemmernes børn i nævnte aldersgruppe og det blev en fantastisk dejlig tur til Det Bøhmiske Paradis og Prag – den gyldne hovedstad. Enkelte havde været med sidste år og havde heldigvis lyst til mere.

Alle var blevet samlet op af bussen mellem Nyborg og Padborg og den bragte os både sikker frem og tilbage ligesom vi havde fornøjelse af den i Tjekkiet.

Ugen var delt op i to forskellige ophold, hvoraf det første var i Det Bøhmiske Paradis nærmere betegnet i bjergene ved Srbsko og Spindleruv Mlyn, som ligger i Krkanosky National Park nær grænsen til Polen ca. 150 km nordøst for Prag. På tredjedagen rejste vi til Prag, hvor vi havde lidt over 2 dage til at tage for os af retterne i den pulveriserende og smukke storby, der ligger i top fem over Europas mest besøgte hovedsteder. Mere herom senere.

Theresienstadt

Vi ankom til Tjekkiet tidlig mandag morgen og spiste morgenmad i Teplice. Et par af de meget omsorgsfulde voksne havde endda medbragt dansk rugbrød og Nutella, da den tjekkiske morgenmad kan lade noget tilbage at ønske.

Således mætte og forholdsvis udhvilede ankom vi kort efter til Theresienstadt (også kaldet "Terezin") hvor en lokal guide tog imod os. Han viste os rundt og fortalte en del af historien om det østrigske kejserriges fort og senere om de grufule forhold især jøderne blev budt i "arbejdslejren", som den blev kaldt, efter Gestapos overtagelse den 10. juni 1940.

Et besøg der gjorde stort indtryk på mange og efterlod eftertænk-somhed.

I byen Srbsko skulle vi overnatte de første 2 nætter på Pensjon Raj og det var et virkelig dejligt sted. Der var masser af plads, der var rent og de unge boede i hytter. Turleder Jan havde arrangeret nogle sjove rystesammenlege og der blev spillet rundbold til den store guldmedalje – alle iført de nye IPA-Tshirts. Selvom der også var svømmepøl, beachvollybane, minigolf og meget mere, kunne alt ikke nås denne første aften.

Monkey Park

Tirsdagen stod på gensyn med det rekreative område i Spindleruv Mlyn, der om vinteren er et særdeles attraktivt skisportsområde, og om sommeren et meget rekreativt område med et hav af aktiviteter herunder sommerbobsløde, klatremuligheder og ikke mindst vandreture i bjergene. Vi lagde ud med action under trækrønerne i 3 – 7 meters højde, hvor der var opspændt i alt 432 meter tovværk fordelt på 32 stationer med alt fra spider-net til ballancekunst og lange svævebaner. Alle var friske på at prøve kræfter med udfordringen og enkelte fik vist flyttet nogle grænser.

Efter turen i træerne var det tid til sommerbobsløden, en 1.400 meter lang bane, hvor man i bobslødevogn kørte ned med en hældning på ca. 7% og gennem 22 sving. Her var det vigtigt at bevæge kroppen efter kurverne, akkurat som på en motorcykel. Herligt med sus og fart. Vi sluttede med en gåtur ned til byen og hvor en enkelt selvfølgelig lige skulle prøve at trille på en skibakke. Det bliver man rundtosset af!



Aftenen på Pensjon Raj blev blandt andet brugt til volley i bare tæer i strandsand og med de traditionelle skumfiduser klapset mellem to mariekisk. Desværre intet bål, idet der ligesom i DK ikke har regnet særlig meget og derfor vældig tørt og brandfaren for stor.

PRAG

Onsdag kørte vi til Prag, men forinden skulle der ryddes op og tjekkes ud af hytterne. De dygtige unge mennesker havde styr på stumperne og det gik alt sammen helt uden problemer. Inden vi forlod det Bøhmiske Paradis gjorde vi stop i Malá Skála hvor "MJ" ventede os. Han var vores guide på en 2 timers sejltur på floden "Jizera". Eftersom der næsten ikke har regnet i Tjekkiet de sidste 3-4 måneder, var der knap med vand og egentlig rafting kunne man vist ikke kalde det. Ikke desto mindre en dejlig tur, hvor strømmen førte os sikkert af sted. Mange blev lidt våde, både fordi der skulle bæres gummibåd, men også fordi der blev badet, hvilket var dejlig kølende når der nu var 30 graders varme. Som dagen forinden havde vi madpakker med fra Pensjon Raj og de var altså rigtig gode.

Vi ankom til smukke Prag sidst på eftermiddagen og nåede at få nogle timer på egen hånd inden vi gik til ro på Hotel City Centre, der lå i gå afstand til centrum. Samlingspunktet var "under uret" – altså det astronomiske ur, der for tiden er under restaurering. Hvert 50-tyvende år blive det nemlig adskilt og rensat mv. og det var så i år! En storskærm viste imidlertid hvad uret gjorde, meeen det var altså lidt kunstigt.

I øvrigt var der i år 115th Harley-Davidson Anniversary i Prag og der forventes 120.000 deltagere. Sikke mange Harley'er vi så – og hørte!

HELLIGDAGE I PRAG

Torsdag og fredag var helligdage i Tjekkiet og ca. halvdelen (700.000) af Prags faste indbyggere forlader byen og tager ud i deres fritidshuse uden for byen. En tradition fra kommunismens tid i et forsøg på at få fred og ro uden sikkerhedspoliti mv..

Nu om dage handler det også for mange om fred og ro fra TV og internet.

Det gav mere plads til os og heldigvis var forretninger mv. åbne - det er trods alt sæson for købegladede turister.

Om formiddagen havde vi fornøjelsen at blive vist rundt i dele af byen med vores guide Jitka, der havde stor indsigt i byens historie og især jødernes bydel var interessant. Hun fortalte om Hitlers kærlighed for byen, og at det var årsagen til de mange bevarede bygninger. Stort set intet blev bombet under 2. Verdenskrig ligesom jødernes



bydel var bevaret. Hitler ville nemlig lave et museum over en uddød befolkning! Turen sluttede på Karlsbroen i strålende sol og 28 grader. Eftermiddagen til egen disposition om end vi planlagde en tur op på Petrinhøjens sidst på dagen, men der var ikke så meget stemning for udsigten til at skulle gå yderligere 10.000 skridt. Turleder Jan tog dog turen og nåede samlet op på 31.000 skridt denne torsdag. Well done!

Dagen sluttede i øvrigt af med en delvis evakuering af vores hotel, idet der var konstateret en gaslækage i nabogaden. 5 af pigerne var på hotellet – alle vi andre var stadig ude i byen. Vi havde en god dialog med politiet ved afspærringen og de beroligede os. Tilbød os endda kaffe og the på den lokale politistation. Vi måtte nemlig ikke komme ind på hotellet, ligesom vores unge ikke måtte komme ud. Vi kunne kun vente de ca. 3 timer ind til afspærringen blev ophævet. Tror den største omkostning var den ulidelige ventetid, men vejret var fantastisk.

PRAG ZOO

Fredag havde vi planlagt tur til Prag Zoologiske Have, der for nogle år siden blev kåret som verdens 5. bedste og regnes i dag for Europas bedste. Her tilbragte vi det meste af fredagen i næsten 30 graders varme og minsandten om der ikke kom en lille regnbyge. Ellers nød vi den fantastiske have, hvor der tydeligvis er gjort store anstrengelser for at præsentere dyrene i deres rette element.

Vi sluttede dagen med fællesspisning i "Paladium", et stort shopping-center nær vores hotel og hvor de sidste lokale penge kunne bruges på uundværlige ting og sager inden turen gik hjem mod Danmark.

Trætte, mætte og tilfredse efter en helt igennem fantastisk god og dejlig tur med masser af oplevelser og et forbilledligt sammenhold og fællesskab. På gensyn Prag....