

Henrik Vissing, Kees Sal og Henrik Revsbech.



*Kees Sal, der er medlem af IPAs internationale professionelle commission, betegnede på IEC-mødet i Rumænien seminaret i Holland som en overvældende succes med et stort fagligt udbytte.*

*Fra Danmark deltog pb.erne Henrik Vissing og Henrik Revsbech, som var udvalgt efter indstilling og lodtrækning. De danske deltagere fortæller her om deres oplevelser.*

Spændte stod vi søndag den 28. august i Billund Lufthavn og ventede på at stige ombord på flyveren til Amsterdam. Vi snakkede om alle de ting, vi havde glemt at pakke, men blev enige om at den næste uge nok skulle blive ganske god alligevel. Vi landede i Schiphol Lufthavn i Amsterdam først på aftenen efter en times flyvning, og her mødte vi Orlando fra lufthavns politiet. Han kørte os til Flådebasen midt i Amsterdam, hvor vi skulle overnatte den næste uges tid. Vi ankom som de sidste sammen med den norske og de maltesiske deltagere. Resten af selskabet sad på en flydende kinesisk restaurant og ventede på os. Vi fik udleveret et program for resten af ugen. De næste fire dage var der arrangeret foredrag og oplevelser fra kl. 0800 om morgenen til 2200 om aftenen. Men vi skyndte os over til restauranten, hvor de andre var godt i gang med nudler og frølår. Der blev også tid til en øl på en af de lokale barer, inden vi hoppede i seng med det pakkede program i vente.

Mandag regnede det, da vi kørte til den officielle åbning af seminaret på Politiskolen i Amsterdam. Der blev budt velkommen, og vi fik hilst på Kees Sal, præsidenten for IPA Holland, der gennem de sidste tre år havde arbejdet på at forberede netop dette seminar.

Der blev snakket landene imellem og taget billeder de næste tre timer. Billeder til officielt brug og billeder til erindring om turen.

Efter åbningsceremonien på Politiskolen, gik turen til Den Haag, hvor vi skulle besøge Den Internationale Domstol. Inden vi nåede domstolen svangede bussen ind forbi politiets vagtcentral i

# 1st International Young Police Officers' Seminar in the Netherlands

Haag, så vi kunne se hvordan den så ud. Holland er opdelt i større politiregioner end Danmark, og vagtcentralen var som følge heraf også noget større. I Holland er brandvæsenet også en del af vagtcentralen, så alle enheder bliver styret fra samme sted.

Domstolen nåede vi en times tid senere. Der blev vist rundt i det fantastiske Fredspalads og forklaret, hvordan de fleste lande havde haft indflydelse på udsmykningen af paladset, dels i form af sten- og træmaterialer, og dels den megen kunst der fandtes i bygningen.

Guiden oplyste, at de 15 dommere, som Den Internationale Domstol består af, sidder en periode på 9 år ad gangen. De behandler både krigsforbrydelser og uenigheder imellem lande. Domstolens afgørelser bliver normalt respekteret af verdens-

landene, men de, der ikke ville rette sig efter en afgørelse. Efter besøget i Den Internationale

Domstol blev der taget gruppebilleder foran fredspaladset. Efterfølgende kørte gruppen til strandpromenaden i Haag, hvor der var spisning og taler resten af aftenen.

## ETNICITET OG SEKSUALITET

Tirsdag formiddag var vi tilbage på Politiskolen, hvor der skulle holdes oplæg om diversitet i politiet.

47 politifolk fra hele verden sad i deres respektive uniformer, drak lidt morgenkaffe og diskuterede verdenssituationen. Der var trods alt politifolk hele vejen fra Japan, New Zealand, Australien, Sri Lanka og Hong Kong, så der var jetlag og politiarbejde nok at snakke om.

Kort efter ankom oplægsholderne, to uniformerede hollandske kolleger.

Den ene, Jacqueline Kroek tog ordet og begyndte på sit oplæg om det at være homoseksuel og ansat ved politiet. Meget åbent fortalte hun de næste 20 min. om, hvordan deres netværk "Pink in Blue" består af ca. 10 % af den hollandske







politistyrke, og hvilke udfordringer de møder arbejdsmæssigt. "Pink in Blue" bliver af den homoseksuelle befolkning i Holland brugt, når de er ofre for hatecrimes. Her kan man som offer bede om at indgive sin anmeldelse til en fra gruppen, hvilket har vist positive resultater i anmeldelsesstatistikkerne. Førhen var der et enormt mørketal vedr. anmeldelser inde for hatecrimes. Bagefter supplerede hendes mandlige kollega med hans oplevelse af at være politielev og homoseksuel. Der blev klappet, stillet spørgsmål og spist kage, inden næste taler var klar.

Denne gang var det repræsentanter fra netværket "Surinam og de Nederlandske Antiller". Det handlede om, hvordan det var at være født og opvokset i en hollandsk koloni i Sydamerika og efterfølgende rejse til Holland og blive betjent.

Det sidste oplæg var fra en lokal ghanesisk præst, der manede til samarbejde og dialog i belastede områder mellem beboere og politi. Tirsdagens foredrag gav os et indblik i, hvordan politiet i Holland matcher sammensætningen i befolkningen, både hvad angår etnicitet og seksualitet.

#### ALSIDIG BRANDSTATION

Onsdag var der som de øvrige dage morgenmad kl. 0700 på flådebasen.

Dagens program bød indledningsvist på en bustur til Brandstationen i Zaanstادت, hvor resten af dagen skulle tilbringes. Brandstationen, der var nybygget, fungerede ligeledes som undervisningssted for dele af politiuddannelsen. Blandt andet havde de en masse beslaglagte maskiner til fremstilling af ecstasy piller, der var sat op som et laboratorium.

Der var også et fuldt ud funktionsdygtigt væksthuse til hamplanter, så politieleverne vidste hvordan sådan noget ser ud, og hvad der skal bruges for at bygge det.

Lokalerne bliver ligeledes brugt af de ransagningshold, der beskæftigede sig med narko. Laboratorierne var sat op med fiktive fælder, der afspejlede de realiteter politiet møder, når de ransager narkolaboratorier.

Brandvæsnet foreviste en overtænding af et rum, imens vi stod i det. Narkohundeafdelingen foreviste den nyeste mode indenfor "smuglerbukser", ligesom de viste hvordan deres hunde kan finde narko på et gerningssted – dog ikke særligt overbevisende set i forhold til danske narkohunde.

Herefter var det tid til kage og et par timers foredrag omkring syntetiske rusmidler og bekæmpelse af dette.

Om aftenen blev vi kørt til KLPD i Driegenberg (svarende til rigspolitiets ungdomsforening, hvis en sådan fandtes), hvor der blev grillet, spist og drukket øl.

Torsdag blev vi kørt til Schiphol lufthavn, hvor lufthavns politiet, de Koninklijke Marechaussee stod klar med underholdningen resten af dagen. Alene i Schiphol er der en politistyrke på ca. 1.700 mand, såkaldte Marechaussee, som sammenlignet med danske forhold er militærpolitiet. Men de har bemyndigelse overfor civile, primært i lufthavne samt ved grænsen. Der blev holdt oplæg om dokumentfalsk, og bombeforførelserne fortalte om deres arbejde.

Om aftenen var der overraskelsesmiddag på en kanalbåd, hvor vi blev sejlet rundt i Amsterdams kanaler. Der blev sagt tak for en god uge, og der blev udvekslet souvenirs med Kees Sal som tak for et godt seminar.

Efter middagen på kanalbåden slap IPA-Holland os ud i Amsterdams kulturberigede natteliv, ligesom som de foregående aftener. Fredag aften var der spisning med flere højtstående IPA medlemmer fra Holland, og efterfølgende blev der uddelt beviser for et veloverstået seminar.

Det var en rigtig spændende uge med gode oplevelser. Vi mødte en masse kollegaer fra hele verden. Det kan kun anbefales, at dem der har mulighed for det, søger næste seminar for unge politifolk, som finder sted i 2013 i Australien.

Tak til IPA Holland for et godt og vel tilrettelagt seminar, og tak til IPA Danmark fordi vi fik muligheden for deltagelse.