



# Studietur til Stettin

Studiegruppen klar til at modtage input!

AF Kenneth Juhl Nielsen, Operativ Sektion, Københavns Politi.

I en periode med en travl hverdag, omstruktureringer og en kommende udflytning til nye lokaler på Teglnholmen, besluttede vi af de ansatte fra Operativ Sektion i København, at flytningen af afdelingen skulle afsluttes på en ordentlig måde i form af en studietur med kulturelle indslag, vidensdeling, afslapning og selvfølgelig en masse hyggeligt samvær.

Valget faldt på Stettin eller Szczecin som byen hedder. Det er den 7. største by i Polen, og den har en befolkning på ca. 406.000 indbyggere og dækker et areal på 301 km<sup>2</sup>. Byen burde være kendt af rigtig mange danskere, faktisk har vi haft vores gang i byen helt tilbage fra vikingetiden.

Vi besluttede, at give byen en chance om end i en lidt anden form end den vores forfædre kom til stedet med.

Deltagerne mødtes torsdag den 27. februar kl. 0600 om morgenen på Sjælør Station - nogle mere friske end andre, og det skulle vise sig senere på turen, at der var en tendens til, at folk var lidt "sløve" om morgenen. Og omstændighederne i Stettin gjorde det nok ikke meget bedre.

Bussen blev pakket, og så gik turen med moderne langtursbus mod grænsen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at gennemsnitalderen på passagererne i bussen steg væsentlig på turen mod grænsen. Men ikke desto mindre måtte vi se os slået af pensionist klubben fra Nykøbing Falster, der stod for underholdningen det meste af vejen til Stettin, ligesom de medbragte det største antal "lommelærker" til turen. Stemningen var rigtig god hele vejen, og det gjorde den otte timers lange rejse ganske udholdelig.

Ved ankomsten til Stettin kl. ca. 1500 blev vi indlogeret på "Hotel SAS Radisson Blu" midt i Centrum. Selvfølgelig blev byen umiddelbart efter hilst velkommen i hotellets bar med en whisky/cola.

Efter en hurtig udpakning og inspektion af hotellet gik turen til det store shoppingcenter "Galaxy", hvor der skulle provianteres. "Galaxy" er det største shopping- og underholdningscenter i hele regionen med mere end 190 butikker, ni biografteatre, ni restauranter, seks cafeer, otte isbarer, bowlingcenter, spillehaller og et kæmpe supermarked. Bedst af alt, så er centret placeret kun et stenkast fra hotellet. Torsdag aften blev afsluttet med en fællesmiddag på restaurant, hvorefter folk gik på "sightseeing" i byen på egen hånd. »



#### POLITISTATIONERNE

Fredag morgen startede hårdt ud med vækning af alle deltagerne. I denne skrivende stund er jeg stadig i tvivl om, hvorvidt alle egentlig nåede i seng efter torsdagens strabadser.

Vi skulle mødes med vores polske kollega Jacek Michalkowski ved hovedpolitistationen i Stettin, og det lykkedes alle at møde op til tiden, idet Jacek tog godt imod os kl. 1000 og skulle være vores guide i de næste fem hyggelige timer.

Vi startede med en rundvisning i den historiske politbygning, hvorefter turen gik til deres "Command Center", svarende til vores vagtcentral/HS. Her blev vi modtaget af centrets daglige leder, der foreviste hvad- og hvilke opgaver, de var i stand til at løse. Efterfølgende sluttede vi af hos deres "Riot Control Group" og "SWAT". I begge afdelinger var der kørt køretøjer frem og personale var omklædt, således vi kunne besigtige deres udstyr og våben.

Hos "SWAT" fik vi forevist den nyeste teknologi indenfor Explosive Ordnance Disposal – "EOD".

I forbindelse med rundvisningen fik vi alle steder forevist materiel til de forskellige afdelinger, og vi måtte erkende, at polsk politi har materiel, der fuldt ud er lige så moderne som vores. De har måske endda bedre udstyr på flere områder.

Jeg må erkende, at jeg sjældent har set så velforberedte kollegaer, som vi var vidne til i Stettin. Alle de afdelinger vi besøgte, havde forberedt sig og var klar til vores ankomst. Vi følte os velkommen overalt, og det var en stor fornøjelse at besøge dem. Det kan klart anbefales andre kollegaer at besøge vores venlige kollegaer i Stettin.

#### INDTRYK FRA BYEN

Efter besøg på politstationerne i byen tog Jacek med os ud på byens "Red Line", der er en turist rute på ca. syv km og starter ved banegården.

Ruten er optegnet med en rød linie på selve fortovet, og her bliver du ført forbi byens vigtige seværdigheder, hvor der er opsat informationstavler ud for hver attraktion (ialt 42 stk.). I forbindelse med turen kan seværdighederne Brama Portowa (Havneporten) og Domkirken Sankt Jakob Apostel klart anbefales, hvis man en dag skulle komme til Stettin. Stettin er en by, der stadig er under massiv byfornyelse og genopbygning. I forbindelse med 2. Verdenskrig blev ca. 80% af byen bombet. Vi tog afsked med Jacek efter overdragelsen af de obligatoriske gaver fra Danmark som en tak for hjælpen.

Fordeltagte indkøb af rødvin, hvidvin, Champagne, emblemer, t-shirts, caps og selvfølgelig kager fra den bedste bager i Stettin, blev påvist af Jacek i forbindelse med den guidede tur igennem gaderne.

Resten af fredagen stod på afslapning i hotellets SPA- og Wellnessafdeling samt hyggeligt samvær om aftenen.

Lørdag var der dømt store shopping dag, hvor der skulle bruges en masse polske Zloty's. Der er stadig mange penge at



Domkirken – bemærk "Red line" er markeret på fortovet

»



Polsk kollega fra "Riot Control Group" i sin kampuniform.



Ombygget AK47 med affyringsnet til indfangning af fx psykisk syge personer.



Søren (tv) og Marc foran Brama Potowa på havnen i Stettin.

spare i Stettin, såfremt man ønsker at lave en god handel. I løbet af dagen besøgte vi blandt andet "Galaxy" og det store Manhattan Marked, der er det eneste store udendørs marked i byen, og her kan handles alt mellem himmel og jord. I løbet af dagen blev blandt andet indkøbt en maskot i form af dværghamster til afdelingen.

Vi sluttede aftenen og vores vellykkede tur af med en fælles middag på det berømte spisested Restaurant Stary Szczecin. Restauranten ligger på havnen og er et klart besøg værd. Her er de blandt andet kendt for deres "Stone Beef" som er bøffer, der steges færdig på varme sten ved bordet - og bedst af alt, det er virkelig godt, der er meget af det og det er billigt.

Så blev det desværre søndag og tiden var kommet, hvor vi skulle hjemad, selvom vi sagtens kunne have brugt et par dage mere i Stettin.

Busturen hjemad var noget mere afdæmpet end turen dertil. Ja, selv pensionisterne fra Nykøbing måtte give fortabt. På vej hjem nåede vi lige et stop ved Bordershop, således at folk kunne få handlet det sidste. Vi ankom til Sjæler Station søndag aften ved midnat, hvorefter alle ilede mod bopælen, da det desværre stod på normal arbejdsdag igen mandag morgen.

Arrangørerne takker for det gode samvær og er glade for, at vi tog ni mand ud og kom ni hjem. Tak for hjælpen og støtten fra IPA i forbindelse med planlægning af turen.

Og som info: Dværghamsteren "Prada" lever i bedste velgående i vores afdeling, og han modtager gerne uanmeldt besøg.

## Gruppe & specialrejser !

f.eks...

Luksus skirejse til dit firma...?

\* Busrejse fra onsdag til søndag

\* 2 overnatninger m. indkvartering i dobbeltværelser på 4\*\*\*\* wellness-hotel - direkte på pisten

\* Halpension

\* 3 hele ski-dage inkl. liftkort

Pris pr. person ..... 3.995,-

Prisen er beregnet på min. 40 deltagere. Er 1-2 personer eller mindre grupper betragtes af gerne en pris til just.

info@jellingrejser.dk - 75872344

**JELLING**  
rejser



## Flyttemeddelelse

Navn: .....

Gade: .....

Postnr.: ..... By: .....

Tjenestested: .....

(Notér venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af IPA-nyt)

Meddeler hermed at jeg pr. .... flytter til:

Korrekt navn: .....

Gade: .....

Postnr.: ..... By: .....

Tjenestested: .....

(notér venligst det korrekte navn og adresse)

Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, E-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk